

Brabant

tekst: Clem De Ridder (1920 -)

muziek: Emiel Hullebroeck (1878 - 1965)



1. Rijk is de gouw van ons Bra-bant-se land: 'n we-li-ge
2. Te-ge-n de glooi-ing bloeit geu-rend de hop, ge-len-de
3. Volk van mijn Bra-bant, zo vroom en zo schoon, eer u-we



tuin in het voor-jaar. Ho-ning a-room na de zo-mer-se brand,
tril-len-de bel-len. Mei-den en kna-pen, de heu-ve-len op,
Bra-bant-se ze-den. Die gij ge-ërfd hebt van va-der op zoon,



heu-vel en d'hel-ling zijn vrucht-baar. Brue-ghel ver-koos u,
weg nu de zor-gen die kwel-len! Straks is het pluk-tijd,
wil er een wa-pen uit sme-den. Draag u-we kop-pen



land van mijn jeugd, land van de ju-bel en land van de vreugd.
't gro-te fes-tijn; boer, schenk ons ci-der en ap-pe-len-wijn!
fier in de lucht, 'n Bra-ban-der is voor geen vij-and be-ducht.



Bra-bant, Vreug-de-land, E-de-le Bra-bant, We-re di! —